

# Hepsi savaş için mi? Bizim için değil! Isınma, Ekmek ve Barış için birlikte savaşalım!

Gıda fiyatları, kira ve ısınma giderleri artmaya devam ederken hükümetimiz güç birliği yapmamızı engellemeye çalışıyor. Akıllarında tek bir şey var: Almanya savaşabilmeli, bizi ayırıştırmak istemektedir, genç ve yaşlı, çalışan çalışmayan, Alman kimliği olanlarla olmayınlarla. Biz komünistler buna karşı çıkıyoruz. Ulaşım, sağlık, kültür ve gençlik merkezleri

hükümetin parası yok. Isınma, ekmek, barış için birlikte mücadele ediyoruz. Çocukları bile savaşmaya değer hale getirmektedirler. Bu amaçla Ordudan genç Subayları okullara gönderiliyor. Biz diyoruz ki: Savaşa hayır! Savaş maliyetleri durdurulsun.

İşte bu yüzden AB seçimlerine enternasyonalist bir listeye aday oluyoruz!



**Manaf Saleh, listede 3. numara, 36 yaşında, gözlükçü, Bonn**

Gazze'deki soykırım beni çok etkiliyor. Ürdün'de doğdum ve Filistin kökenliyim. Hastanelere yapılan saldırılar, öldürülen birçok çocuk, tüm bu zulümler beni çok etkiliyor. Ben usta bir gözlükçüyüm ve hangi gözlüğün müşteriye daha iyi görüldüğüne odaklanmakta zorlanıyorum. Anavatanımdaki katliam benim sokaklara çıkıp federal hükümetin savaş politikasını protesto etmem için bir neden. Soykırımın suç ortağıdır Almanya. DKP, Almanya'da Filistin'le gerçekten tutarlı bir şekilde dayanışma gösteren tek partidir.



**Shabnam Shariatpanahi, listede 4. numara, 44 yaşında, öğretmen, Duisburg**

"Isınma, Ekmek ve Barış Duisburg" ittifakında aktif olarak yer alıyorum. İnsanlara yeniden silahlanma ve savaşın maliyetlerinin artan fiyatların, yoksulluğun ve sosyal gerilemenin nedenlerinden biri olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu ülkedeki koşullara karşı kendimizi aktif olarak savunmalıyız. Ben İran'da doğdum, her şeyden önce göçmenleri desteklemeye ve teşvik etmeye çalışıyorum. Bunu Duisburg'da yapıyorum. haftalık sosyal hizmetlerle.



**Barbara Majd Amin, listede 6. numara, 81 yaşında, emekli, Berlin**

GEW'in aktif bir üyesi olarak sendikalarımızın barış hareketine yeniden daha fazla dahil olmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Hükümetin savaş politikasının silah endüstrisi de dahil olmak üzere kazananları ve özellikle ücretli çalışanlar ve aileleri olmak üzere kaybedenleri var. Sendikalarımızın nerede olması gerektiği açıktır. Bu güne kadar gücümü güçlü bir barış hareketinin deneyimlerinden alıyorum ve örneğin 1983'te Berlin'de yüzlerce öğretmenin yaptığı barış grevini hatırlıyorum. Bugün bu daha da zor ama "Silahlanmaya ve savaşa karşı sendikalar" çağrısıyla elimizde iyi bir araç var: unionen-gegen-austrüstung.de



**Erdal Dereli, listede 21. numara, 47 yaşında, büro çalışanı, Bottrop**

Annem ve babam 1970 yılında Türkiye'den Almanya'ya misafir işçi olarak geldiler. Dört yıldır DKP'deyim ve şu anda Bottrop belediye meclisindeki komisyonlarda görev almaktayım. Yerel politikacılar olarak belediyede kimin halkın çıkarlarını savunduğunu, kimin onlara karşı olduğunu kamuoyuna açıklıyoruz. Sorunları isimleriyle adlandırıyoruz: barınma ve iş eksikliği, artan vergiler ve dayanılmaz okul durumu. Okullarda sorunlar oldukça fazla. Acilen üçüncü bir kapsamlı okula ihtiyacımız var. Bizim için demokrasi, vatandaşların her beş yılda bir oy pusulalarına çarpı koyması anlamına gelmiyor, vatandaşların söz sahibi olması gerekiyor!



**Nikolaos Papadopoulos, listede 5. numara, 28 yaşında servis teknisyeni, Nürnberg**

Tüm büyük partiler AB'yi ilerleme olarak kutluyor. AB'yi reddetmek için pek çok iyi neden var. Sığınma hakkı konusundaki tartışmalarıyla insan haklarını müzakere konusu haline getiren AB. Türkiye gibi AB sınırları dışında ve Moria gibi AB sınırları içinde mültecilerin içinde bulunduğu insanlık dışı koşulların sorumlusu AB'dir. Mültecileri açık denizdeki ülkelere geri götüren, sürülmesine izin veren, hatta denizde kurtarmayı suç sayan da AB'dir. Aynı zamanda savaşlardan çıkar elde eden ve insanları kaçırmaya iten umutların yok eden bunlardan dolayı kendisini büyük ölçüde zenginleştiriyor. Yeter artık.

AB bir barış projesi ya da açık sınırlar projesi değil. AB, üye ülkelerini silahlanmaya mecbur bırakıyor ve NATO'nun Rusya'ya karşı tehlikeli çatışmasında yer alıyor. Sorumlu olduğu sefaletten kendisini dış dünyadan soyutlamaktadır. Yalnızca iyi eğitilmiş vasıflı işçilerin girmesine izin verir, böylece eğitim maliyetlerinden tasarruf edilir. Sınır koruma teşkilatı Frontex ile birlikte Akdeniz'deki binlerce ölümden ortaklaşa sorumludur. Savaşlar insanların evlerini terk etmesinin ana nedenidir. Bu nedenle: Savaş çığırklarını durdurun!

Mültecilerle değil, kaçış nedenleriyle mücadele edin. Burada yaşayan tüm insanlar için eşit haklar talep ediyoruz. Kamp istemiyoruz, ev istiyoruz, ödeme kartı ve 80 sentlik iş istemiyoruz, iş ve eğitim yeri istiyoruz! Sığınma hakkının tamamen yerine getirilmesini talep ediyoruz. Karşılama kültürümüz şu anlama gelir: Bankaların ve şirketlerin AB'sine karşı birlikte savaşalım! Bu nedenle: **DKP'yi seçin!**



**Sagen, was ist!**

Lesen – abonnieren – verbreiten

**UZ unsere zeit**

Tel.: 0201 177889-15 | abo@unsere-zeit.de | unsere-zeit.de

